

32. Op een zondagmiddag werd bovenstaande foto gemaakt van ds. Frans Hendrik Breukelman, staande op de kansel in de hervormde kerk van Ritthem. Ds. Breukelman werd op 1 december 1916 te Rotterdam geboren. Na zijn theologische studie werd hij eerst hulpprediker bij ds. G.C. van Niftrik in Rijsburg (classis Leiden-ring Katwijk). Nadat hij op zondagmorgen 21 november 1943 door ds. G.C. van Niftrik was bevestigd met Romeinen 1 : 14, deed hij in de namiddagdienst (waarbij de samensteller van dit boekje ook aanwezig was) intrede in zijn eerste gemeente Ritthem in de classis Middelburg-ring Vlissingen met een predikatie over Mattheus 9 vers 35 tot en met 38. Toen het dorp onder water kwam te staan, werd hij tijdelijk predikant in Veere. Op 11 juni 1948 verbond hij zich aan zijn tweede gemeente Simonshaven (classis en ring Brielle). Op 1 september 1968 werd hem eervol ontslag verleend wegens benoeming tot wetenschappelijk hoofdamtenaar aan de gemeentelijke universiteit van Amsterdam. Van zijn hand verschenen diverse artikelen in het weekblad „In de Waagschaal” tegen de nieuwe vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap. Ds. Breukelman is een groot kenner van de Hebreeuwse taal.

